

## **Schepping van de morontia en geestelijke paleizen op aarde.**

Sessie nr 13 van 28 juli 2019 – origineel Nederlands

Verslag van Wivine.

Zoals beloofd geef ik hier de 5 locaties waar deze grote morontia-geestelijke paleizen geschapen werden die zullen dienen als werkbasis voor de 24 Melchizedeks die hier zullen werken, voor Aaron de **Avonal Zoon** en Luova- de **Schepper Zoon** en voor zovele andere Hemelse Wezens zoals de **Aartsengelen**. Ze strekken zich uit over grote landsgedeelten en gelijken op de Taj Mahal in India maar dan veel uitgestrekter en grandiozer, met natuurlijk enige verschillen.



Taj Mahal.

Op de hoeken zijn ook torens zoals hierboven maar bij die torens werden ook kleinere gebouwen geschapen en het zijn er niet altijd vier. Er vertrekken energiebanen van het hoofdgebouw naar de hoeken met de torens en hun bijgebouwen. Deze Paleizen strekken zich mijlen ver uit en beslagen immense gebieden.

Als u een wereldkaart neemt dan trekt u lijnen van de ene stad naar de andere en dan zult u het zien. Ze werden geplaatst in gebieden waar geen nucleaire centrales zijn.

Dit is ook de reden waarom de Hemelsen de grote "**geestelijke energiecentrales**" met hun satellieten in sub-Sahara Afrika hebben geplaatst. Deze doen nu hun werk en de geestelijke energie verspreidt zich over de hele wereld. Dat moest eerst gebeuren vooraleer de Hemelsen deze **Grote Paleizen** konden opstarten waarvan de lagere gedeelten bestaan uit **morontia materie** en energie en de hogere gedeelten met de grote koepels uit **geestelijke materie** en energie. Die zijn voor **morontia wezens** niet eens zichtbaar als ze geen hulp krijgen om ze te zien.

De exacte bedoeling van deze "Grote Paleizen" zal wel eens door de **Melchizedeks**, of Jezus – **Christus Michael** of iemand anders uitgelegd worden. Ze dienen zeker en vast niet alleen voor de geestelijke ontplooiing van de mens op aarde.

Er bestaan wereldkaarten waarop de nucleaire centrales aangeduid staan. Hierna die van Europa en de USA. U zult onmiddellijk begrijpen waarom er daar geen groots paleis kon geplaatst worden.



Europa



USA

Ik heb ze hierna in chronologische volgorde geplaatst. Soms gaan ze verder dan de grenzen van één land. De datums duiden de dag aan

waarop ze werden gecreëerd. Voor ons was het zware arbeid waar we daarna nog dagen moe van waren.

1) **Zuid- Afrika/Mozambique** op 23 maart 2018

- Johannesburg
- Pretoria
- Bloemfontein
- Cape Town
- Mozambique

2) **China** op 2 juni 2018

- Urumqi – Lhasa Tibet – Lanzhou

3) **Rusland/China** op 2 juni 2018

- Irkutsk (Rusland)
- Baïkal Meer, (Rusland)
- Yakutsk (Rusland) en
- Harbin (China)

4) **Brazilië /Paraguay/Bolivia** op 1 september 2018

- City Campo Grande (Brazilië)
- Jesús de Tavarangue (Paraguay)
- Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad (Paraguay)
- Tiwanaku (Bolivia)
- Puma Punku (Bolivia)
- Kalasasaya (Bolivia)

Tijdens een groepsmeditatie op donderdag 18 april 2019 beleefde ik het volgende.

Men vroeg mij in het begin om de ogen open te houden. Deed ik.

Ik hing plots boven Yemen en visualiseerde (*automatisch*) een grote dichte, dikke witte wolk van Energie die stilaan vanuit de hemel afzakte over de mensen. Het gaf een siddering in de mensen. De soldaten begonnen hun wapens neer te leggen.

Vervolgens was het de beurt aan Soedan, en dan Libië. Hetzelfde gebeurde ook daar.

Toen hing ik boven Afghanistan, ben daar met mijn twee voeten op de grond gaan staan en liet die dikke witte wolk van Energie ook zakken. Maar ze geraakte niet tot bij de mensen. De wapens vlogen omhoog naar de wolk en werden niet door de mensen op de grond gelegd. De wolk werd grijs van onder en hield de wapens vast. Heb dan nog eens de witte wolk gevisualiseerd en die terug naar beneden gebracht maar ze wou niet zakken. En ze werd terug aangevallen.

Toen vroeg ik: " *wat nu?*"

Antwoord : **zoals je kon zien is er veel duisternis verzameld in Afghanistan. Dat land bezit een sleutelpositie om de vereniging van gans Eurazië te beletten en vrede en welvaart in die regio te brengen. Organiseer daar een bilocatie met iedereen om die duisternis in één ruk weg te nemen.**

**Maak je niet ongerust over de oorlog in de andere drie landen, dat zal zich oplossen.**

**Afghanistan is de wespennest om schoon te maken.**

**Luova zal dan kunnen meedoen. Met Aaron heeft het ook een paar maanden geduurd na zijn geboorte voor hij kon meewerken.**

Einde.

We hebben lang gewacht op het 5<sup>de</sup> paleis omdat Luova eerst moest geboren worden en de tijd laten aan de Schepper Zoon (Luoja) die haar bewoond om klaar te zijn zodat Hij hieraan kon deelnemen.

5) **Afghanistan/Pakistan** op 27 april 2019.

Volgende steden en regio's tussen steden werden aangedaan in:

Afghanistan :

- Kandahar
- Herat
- Mazar-I-Sharif
- Samangan provincie – gelegen tussen Kabul en Mazar-I-Sharif
- Jalalabad

Pakistan:

- Peshawar
- Waziristan regio

#### RAPPORT BILOCATIE AFGHANISTAN OP ZATERDAG 27 APRIL 2019.

Buiten mijn naam, zijn alle andere namen fictief.

MARCUS : Duur meditatie 1uur

Ben in meditatie gegaan en mezelf naar het Abdul Haq plein in Kabul verplaatst. Er zijn een paar momenten geweest waarvan ik me nog iets kan herinneren, ben een paar maal weg geweest gedurende de meditatie. Ik voelde plots rond mijn hart streek het heel licht worden en vervolgens werd ik een witte hemel gewaar, gelijkend op zo'n hemel met schaapjes wolken. Dat was eigenlijk het enige dat me is bij gebleven.

MIRIAM : Duur 60min.

Heb me voorbereid door me te richten op Kabul. Vanaf het begin was mijn hartslag hoog en ik heb meerdere momenten gehad dat ik wat lichter in meditatie was en mezelf bewust was dat ik zwaar ademde en nog steeds

erg onrustige hartslag had. Verder erg diep weg geweest. Praktisch geen beelden gezien of dingen ervaren.

Wat ik wel zag waren massa's mensen en beelden van mensen die geblinddoekt en gebonden van een rots werden gegooid. Verder in het begin gevoeld dat er stralen kwamen uit chakra 6 en dat er veel energie stroomde langs mijn wervelkolom. Toen ik plots uit mezelf mijn ogen open deed was het ineens een uur verder. Heb toen nog even mijn ogen gesloten om te kijken of het nog verder ging maar niets meer ervaren. Behalve dat mijn wervelkolom nog steeds veel energie heeft en ik zware druk voel in mijn hoofd.

ELODIE : Duur 1u18min

Naar mijn idee hebben we verschillende plaatsen aangedaan, het voelde namelijk een paar keer alsof we door de lucht gingen. Het voelt alsof het erg zwaar is geweest.

Ergens hebben we aan het einde van een soort grot gestaan. Het leek wel een bek in de grond. We stonden daar te wachten op hetgeen eruit zou komen. Er leek donker stof uit te komen dat meteen naar boven walmde. Waarschijnlijk is er veel meer uitgekomen maar dat heb ik niet gezien.

Veel gestraald, één keer het gevoel gehad alsof ik wel meer dan twee keer zo groot was dan ik fysiek ben. Een paar keer schokken in mijn benen gehad. Verder niet veel te vertellen.

HELENA : duur 1u08min. Al een uur van tevoren had ik zware druk op mijn hoofd en dit is tijdens de hele meditatie zo gebleven. Soms wat energie bij mijn ogen en even heeft C6 energie verzonden. Verder geen ervaringen.

MAGDA : 1u04min.

Ik was iets onrustig en heb niet veel ervaren. Wat me wel opviel was dat het leek alsof er energie uit mijn voetzolen stroomde en dat mijn voeten 'zwaar' voelden, dat vond ik vreemd.

Twee keer leek het alsof er tocht langs mijn voeten stroomde en dan met name de rechtervoet. Activiteit op mijn hoofd en bij C7, voorhoofd en tussen de ogen. Soort strak gevoel bij mijn hart. Moment van warmte bij mijn hart, druk tussen de ogen en activiteit bij C7.

Twee keer een soort 'verschuiving' van energie in mijn hoofd gevoeld. Tussentijds voelde mijn keel erg droog. Geen beelden gezien of andere dingen gevoeld.

FERNAND : 1u05min. Ik heb mij voor de meditatie verdiept in het vinden van alle plaatsen. Ik heb geen enkele herinnering van wat er is gebeurd tijdens de bilocatie.

JOSETTE : Duur 1uur.

Ruim op tijd las ik het gebed van de vader en beeldde ik mij in dat ik naar Kabul ging.

Onmiddellijk werd mijn hart warm, C4 en ook aan de voorkant. Ik zag Heiltje en volgde haar. Mijn hart werd gloeiend heet. Ook C5 (warm), C6 en C7 waren actief. Een paar keer voelde ik veel druk op mijn hoofd en ook bij mijn borstkas/keel. Donkere kleuren werden langzaam licht en paarsig (ook een paar keer).

De driehoek Jezus, Aaron en Luova voelde heel sterk. In een cirkel die de punten van de driehoek verbond, stonden wij hen bij, zoiets voelde ik, maar het is lastig omschrijven. Van het laatste stuk weet ik niets.

INES : Duur: ongeveer 55 minuten.

Ruim op tijd begon ik met de voorbereiding van de bilocatie en ik sloot mijn ogen ook eerder dan gewoonlijk. Ik denk zo'n 5 minuten eerder om



in alle rust te starten. Al na een paar minuten voelde ik dat ik 'meegenomen werd'. Eenmaal op de plek in Kabul van de foto, voelde ik me onbehaaglijk. Ik voelde prikken in mijn voeten, steken in mijn knie en bovenbeen. Mijn hartslag ging ineens omhoog en ik voelde gal opkomen. Niet veel later moest ik overeind komen om te spugen. Gelukkig hebben we een wastafel naast het bed. Ik wist dat ik gelijk 'terug moest'. Na het spugen was ik ook direct weer rustig en niet bang. Ik vroeg God en Jezus om me alle liefde en licht te geven die ik kon bieden tijdens deze bilocatie. Zo lag ik een tijdje rustig. Ik voelde toen niet zoveel. Ergens 'halverwege de bilocatie', voelde ik iets gebeuren. Het was alsof ik gevuld werd met licht en ik voelde golven van liefde door mijn lijf gaan. Misschien kan het wel helemaal niet, maar ik voelde al mijn chakra's draaien. Zelfs in polsen. Mijn handen tintelden en het voelde overweldigend mooi. Daarbij zag ik fel licht dat later overging in een soort vuurwerk. Daarna werd het weer rustig, maar ik bleef mijn handen en polsen heel sterk voelen. En vrijwel de hele bilocatie warmte in chakra 7. De misselijkheid is ook niet gebleven.

HANS : Duur 1 uur

Dit keer rustig aan de bilocatie begonnen, geen raar of naar gevoel. Gevoel dat er flink wat energie om me heen en in de kamer hing en suizen van de oren. Ik ging naar het midden van de rotonde op de eerste foto van Kabul, heb daar niets van meegekregen, geen anderen gezien of gevoeld.

Daarna heb ik wat steken gevoeld en mijn hoofd voelde soms leeg, alsof ik geen huid had alleen mijn schedel. Verder ook nog een soort messteek in mijn adamsappel gevoeld en steken in mijn onderkin en op mijn wang en hoofd.

SIMON : Duur 1u08min. Ik voelde in het begin heel zware druk op mijn chakra 6 en 7, daarna hoorde ik een geluid als een schot van een pistool. Daarna voelde ik mijn lichaam vliegen met hoge snelheid met mijn

beschermengelen naast me. Ik herinner me Kabul gezien te hebben, de mensen waren daar blij met onze aanwezigheid. Dat is alles wat ik me kan herinneren.

KARIN : duur 44min.

Gebruikelijke voorbereiding met het gebed en een paar minuten eerder naar Kabul ,gevlogen '. Direct veel activiteit bij chakra 6 en 7. Met name chakra 6 en dat is eigenlijk de hele tijd in wisselende sterkte zo gebleven. Af en toe het gevoel of ik met hoge snelheid verplaatst werd.

JACOBUS : duur 39min.

Het was kort, maar ik vond dat het nodig was om snel te gaan, zodat het effect van verrassing krachtig was voor de negatieve krachten.

Na het gebed zag ik mezelf achtereenvolgens in: Kaboel, Kandahar, Herat, Mazar-I-Sharif, provincie Samangan, Jalalabad. Toen in PAKISTAN: Peshawar en Waziristan

Ik zag in elke plaats een groot wit licht het gebied binnendringen om vrede te brengen en we bouwden een lichtanker op elke plaats. Na 10 tot 15 Mn voelde ik een sterke druk op chakra 6 en vervolgens op chakra 7 en vervolgens rondom mijn schedel. Na alle plaatsen te hebben bezocht, zag ik dat Afghanistan en Pakistan baden in een wit licht dat vrede, gelijkheid en vergeving bracht. Toen kwamen Jezus, Aaron en Luova samen om een spirituele energiecentrale te scheppen om dit deel van Eurazië te herstellen in het oorspronkelijke levensplan van Christus Michael en Nebadonia. Aan het eind had ik een beetje hoofdpijn.

CHRISTINE : Duur 1u12min.

Ik begon mijn bilocatie precies op tijd, zei mijn vaders gebed en daarna mijn intenties. Het begon met veel heldere gouden kleuren die in het wit uitbarstten, daarna druk in het hoofd met een beetje trilling in mijn lichaam. Vlak voordat ik weg was, herinnerde ik me dat ik iets zag als een zonnebraak met de helderste zonnestraal die er uitkwam, dat is alles wat

ik heb meegemaakt. Ik ben dankbaar dat ik een deel van deze bi-locatie had kunnen zijn om de mensheid te helpen en dat we succesvol waren.

ELOISE : Duur 1u22. Ik heb me laten zweven naar Kaboel en ben op het plein 'geland' dat jij op de foto had gestuurd. Ik dacht verschillende van onze groep daar te treffen en zocht naar jou, toen was ik al weg. Toen het gedaan was kon ik mijn ogen met moeite weer openen en realiseerde ik me dat ik in meditatie was geweest.

ROLAND : Duur 1u35min. Ik zag op een gegeven moment een prachtige stad in het noorden van Afghanistan, maar ik weet niet welke. Ik voelde ook dat we op wegen liepen. Maar ik weet niet welke. Verder herinner ik me niets. Maar de tijd is snel voorbijgegaan.

MARLEY : Duur 35min.

Ik begon mijn meditatie met vreugde in mijn hart om aan deze oefening te kunnen deelnemen. Tijdens de eerste paar minuten probeerde ik zoveel mogelijk het beeld te visualiseren zoals je het naar ons hebt gestuurd, en toen zijn mijn gedachten verloren gegaan tussen beelden van bepaalde plaatsen in Afghanistan, waarschijnlijk beelden die zich al in mijn onderbewustzijn bevonden. In het algemeen was het voor mij een serene meditatie zonder verstoringen of abnormale effecten.

ROBIN : Duur 1u24min.

Eerst zag ik een grote, dikke, blauwgrijze muur die alle regio's in een cirkel omcirkelde. Voordat ik ging mediteren, hoorde ik één woord: uitstekend !!!

ALEXANDER : Al mijn verontschuldigen. Ik zie juist dat we de 27ste april zijn. So sorry! Ik had erbij moeten zijn. Ik had het zelfs opgeschreven maar begrijp niet wat er gebeurd is. Ik zal mediteren en naar die plaatsen Energie sturen zonder te proberen te biloceren.  
Groetjes.

ANDRE : Duur 40min.

Gisteren bereidde ik me voor, zoals gewoonlijk, op de afgesproken tijd. Ik las het gebed en sloot mijn ogen. Ik probeerde me mezelf voor te stellen in Afghanistan te zijn. Maar ik viel nooit zoals gewoonlijk in diepe meditatie. Hoewel ik probeerde te kalmeren leek het me dat ik bijna de hele tijd bewust was.

FRÉDÉRIQUE : Duur 30mn. Mijn hoofd voelde zwaar aan, alsof er een helm werd opgedrukt. Dan ben ik in diepe meditatie vertrokken.

NORA : Duur 40mn

Toen ik mijn ogen sloot begon mijn chakra 7 te spinnen. Na enkele minuten voelde ik een helm die op mijn hoof werd gedrukt. Dan ben ik vertrokken. Geen verdere herinneringen.

JOAB : Duur 53min. Ik heb me verplaats naar de rotonde van Kabul en alle aangegeven steden en gebieden gevisualiseerd. Ik raakte al spoedig in een sluimer bewustzijn en wist dat er met de Hemelsen zowel bovengronds als ondergronds heel veel te ruimen was. Tot ongeveer drie kwartier voelde het erg zwaar met die actieve chakra 6 en 7 en weer die band om mijn hoofd. Na drie kwartier overviel me een blijdschap van: het is geklaard gelukkig.

VERA : Duur 50mn,

Wezens namen me mee naar de plaats in Kabul. Toen ik daar aankwam, nam iemand me mee naar het noorden en het zuiden van Waziristan. Ik begon Energie te sturen en toen werd de plaats omringd door een heldere rode cirkel. Ik bleef Energie verzenden en de kleur werd wit en transparant. Alles werd lichtgevend en daarna verdween het. Iemand brengt me terug naar Kaboel en na een paar minuten word ik meegenomen naar Kandahar. Tijdens de reis zag ik veel kleine gouden stervormige, heel heldere lichten. Toen ik op de plaats aankwam, begon ik Energie te sturen. Toen stopte plotseling het zenden van energie buiten mijn wil. Iemand arriveert en zegt tegen mij: "Denk nergens aan, stuur Energie en de Liefde en blijf geconcentreerd". Ik hoorde deze stem tussen

mijn hart en mijn linkeroor. Ik deed wat mij werd gevraagd. De plaats werd plots omringd door een helder wit licht en steeg op in een kegel. Toen werd ik teruggebracht naar Kabul en het was de laatste plaats waar ik Energie stuurde. Terwijl ik het stuurde, wordt de plaats omringd door een rijzend licht. Helemaal bovenaan veranderde de cirkel in een spiraal en ik zie alle zielen en geestenentiteiten via de spiraal naar boven stijgen. Ze kijken me aan van boven, ze zijn allemaal in het wit gekleed. Soms voelde ik een grote druk alsof mijn hoofd zou vallen en iets anders dat me echt pijn deed. Het waren mijn ogen, die te hard sloten alsof ze naar binnen werden gedrukt. Iemand begeleidde me tijdens mijn terugkeer. Ik had erg veel hoofdpijn, een sterke migraine toen alles voorbij was.

JULIA : duur 1u25mn,

Ik heb alle procedures gevolgd voor de bilocatie, na het bestuderen van de kaart. Ik voel me goed en ik vlieg rustig over het firmament en kwam zonder complicaties aan in Kabul. Daar aangekomen, begreep ik niets van wat daar gebeurde. Toen viel ik in een diepe slaap, waarvan ik mij niets herinner. Ik werd moeizaam wakker. Ik kon mijn ogen niet openen. Mijn hoofd was erg zwaar, vooral rond chakra 7. Het leek erop dat ik zware lasten op mijn hoofd had gedragen. Dit gevoel verdween geleidelijk en mijn hoofd werd na een tijdje terug normaal.

NADINE : duur 50mn.

Ik heb enkel op een ogenblik gedurende 10 minuten een soort duizeligheid gevoeld.

FRANCOIS : duur 57min

Ik heb een soort explosie gehoord en een flash van vonken gezien. Toen werd mijn lichaam helemaal warm, en daarna verdween dat weer.

JULES : duur 1u30min,

In het begin kon ik moeilijk vertrekken vanwege mijn moeheid na het werk. Ik heb het geprobeerd maar kon het niet. Na 5 minuten voelde ik

dat iemand me ophief, maar ik zag alleen de nacht. Pas toen ik hoger vloog, zag ik Madagaskar beneden. Ik was volledig verloren en ik vroeg de weg aan de hemelingen. Toen verscheen er een recht pad voor me dat ik snel volgde; dit pad werd donkerblauw en daarna helderblauw in de verte. Toen ik op dit heldere blauwe pad arriveerde, verloor ik het bewustzijn tot het einde van de bilocatie. Toen ik wakker werd, dacht ik dat er maar 30 minuten voorbij waren maar het was veel meer.

RAOUL : duur 1u21mn,

Ik begon met mij mentaal voor te bereiden, ook mijn hele lichaam, en toen het vastgestelde uur aanbrak, las ik het gebed met de kleine intentieverklaring voor de bilocatie naar de vastgestelde plaatsen. Ik probeerde me mentaal te verplaatsen, maar had er wat moeite mee. Toen viel ik in de diepe slaap waarvan ik mij niets herinner. Uiteindelijk opende ik mijn ogen hoewel ik nog niet al te wakker was; ik had zware oogleden alsof ze vastzaten. Het was pas na een paar minuten dat ik mijn ogen normaal kon openen.

WIVINE : Duur : 1u32min.

Ik vloog van Belize naar Kabul. Toen ik op het pleintje aankwam waren al enigen onder jullie daar. Anderen zijn na mij aangekomen. Toen iedereen er was begon dat pleintje plots klokwijs onder onze voeten te draaien. Het was om draaiërig van te worden. De Hogere Wezens die daar waren met de Middenwezens en de Engelen trokken ons naar omhoog en iets verder van dat pleintje weg. We werden in een cirkel geplaatst. Dat voorzag niets goeds daar beneden.

Toen zijn we allemaal beginnen snel te draaien in een cirkel, terwijl we naar elkaar Energie straalden via chakra 6. Als op een kermismolen. Luova stond rechtover mij en Aaron rechtover Christine. Zoals dat vroeger gebeurde. Maar we wisselden en stonden soms rechtover iemand anders. Ik weet dat ik op een moment rechtover Roland en ook Aaron heb gestaan. We draaiden als gekken rond. Het ging zo snel. En plots stopte

het. Er was een "lichtbol" geschapen, een "**Christus Licht**" zoals Eloise het in haar eerdere uiteenzetting had beschreven. Uit de lichtbol schoten vele licht-Pyramides naar buiten. In het midden, onderaan de Lichtbol, lag dat plein in Kabul, maar ditmaal was het een grote donkere, gapende opening.

*"Christus Licht" = zal in een volgende sessie uitgelegd worden.*

Ik zag Jezus staan buiten de Lichtbol. Ik dacht dat hij in die opening zou gaan maar dat deed hij niet. Toen kwamen er 5 Aartsengelen aan. Aartsengel Michael ging boven die Lichtbol staan en dook er midden in, zo de ondergrond in, in die donkere opening.

Terzelfder tijd doken de vier andere Aartsengelen op vier uithoeken van Aghanistan/Pakistan de grond in, alsof ze het grote duistere wezen dat ondergronds verscholen was geen kans wilden geven om te ontsnappen. Dat was in de steden : Mazar-I-Sharif (A) – Peshawar (P) – Herat(A) – Quetta (P).

Wat het ook was, het moest langs dat plein in Kabul naar buiten komen. We keken er allemaal naar en wachtten. Na een tijd begon er langzaam iets uit te komen. Iets langwerpig, donker, rond. Iets zoals een aardworm, maar dan immens groot en dik. Ik zag het hoofd niet, noch een gezicht. Het was vies. Het werd naar boven geduwd en als het al een eind uit de grond was begonnen we er allemaal Energie naar te stralen. Het bleef er verder uitkomen. Er kwam maar geen einde aan. Wij bleven er maar Energie naar sturen. Het klom hoger en hoger. Toen het laatste er ongeveer uit was keek ik naar omhoog.

Daar stond heel hoog een grote figuur, gekleed in een witte tuniek met een roodachtige band om zijn lende en een soort zwaard dat aan zijn lende vast zat. Hij gaf de indruk om een hoge, militaire leider te zijn om het in onze termen uit te drukken. Hij keek naar de top van die grote duistere worm.

Wij bleven maar Energie sturen en stilaan begon dat immens lange lichaam van die donkere worm te verdwijnen.

Ik vroeg wie die persoon was daar boven in het wit en kreeg als antwoord : Lanaforge.

Ik zag Lanaforge naar beneden kijken, naar het hoofd van die worm. Naargelang wij bleven stralen verdween gans dat lange, duistere lichaam. Er bleef nog een klein, witachtig sliertje van over met een gelaat dat naar boven keek, naar Lanaforge. Om u een vergelijking te geven : dat kleine witachtige ding met dat gelaat was zo groot als een baby en Lanaforge was 4m hoog.

Dat kleine witte ding begon te spreken tegen **Lanaforge**. Het weende en smeekte om vergiffenis en genade. Lanaforge luisterde maar zei niets.

Ik vroeg wie die 'entiteit' was en het antwoord luidde : een vriend van Lanaforge.

Het was een fascinerende scène. Die "vriend", dus een Morontia Wezen of iemand van zijn **Orde der Lanondadek's** of een andere Hogere Orde, ik weet het niet, bleef maar wenen van spijt en smeken om genade en vergiffenis.

Toen zei Lanaforge tegen dat witte kleine wezentje, en dat was alles wat nog goed was van dat vroegere grote wezen : ja, ik vergeef je. Maar je zult alles van in het begin moeten herdoen, opnieuw leren, herbeginnen en goedmaken. Je krijgt je tweede kans.

Ik verschoot toen ik het hoorde. Gedurende een kwart van een seconde was ik verbaasd over het feit dat dit duistere, kwaadaardige wezen in onze ogen, zelfs niet voor een rechtbank moest verschijnen. Zo maar 'amnestie' kreeg. Iets in mij als mens, verzette zich daar tegen. Maar dat had Lanaforge gehoord. Hij draaide zich onmiddellijk om naar mij en zei:

*"Jij, mens, kunt u het grote mededogen, de liefde van De Vader en Onze genade voor hen die gezondigd hebben niet begrijpen. Jullie zijn allemaal*



*maar blij als jullie eigen zonden vergeven worden door De Vader, zonder enige straf te moeten ondergaan. Het is voldoende dat jullie zich tot De Vader richten en oprecht spijt betonen, jullie leven verbeteren om terug een wit, zuiver kleed te krijgen. Wat voor jullie geldt, geldt voor ieder geschapen wezen in Nabadon, voor alle schepselen van De Vader. Hou altijd de woorden van De Meester in gedachten : wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. "*

{Ik had het begrepen en verdiend. Er is nog een weg te gaan. Ik had mij onmiddellijk moeten verheugen dat Lanaforge zijn vriend vergaf en hem een tweede kans gaf. Ik zat nog vast in menselijke beoordelingen. Als mens spreken we veel over liefde en vergeving. We denken dat we zo goed en heilig zijn. Tot men ons raakt in het diepst van ons wezen en dan komen de negatieve gevoelens boven waarvan het laagste het zinnen op wraak is. Oog om oog, tand om tand. We worden regelmatig in situaties geplaatst waar we dat beseffen. Gelukkig maar. Dan kunnen we ons verbeteren en een beetje Goddelijker worden. Er is de menselijke rechtspraak en de Goddelijke. Zolang er iets goeds in iemand zit, dat het een menselijke ziel of een Morontia Schepsel is, heeft dat "kleine beetje goed" recht op een tweede kans om liefdevol te groeien. Ja, we lezen het allemaal en we weten het allemaal. We vertellen het aan de anderen. Daar zijn we heel goed in. En een ander met de vinger wijzen ook. Tot we er zelf voor staan en het in de praktijk moeten bewijzen. Dan is het wat anders. En zeg niet : mij overkomt het niet. Zo ben ik niet. Wacht maar, het overkomt ons allemaal! }

Toen werd de opening in de aarde gedicht en kon de Lichtbol schijnen over Kabul en omgeving.

Vandaar vertrokken we naar Kandahar in Afghanistan. De groep werd daar gesplitst : Aaron bleef met mij en anderen in Kandahar en Luova vertrok met een andere groep naar Quetta in Pakistan. Beide steden zijn door een weg met elkaar verbonden en liggen niet zo ver van elkaar.

In Kandahar begonnen we aan de constructie van een mooie tempel met ronde koepels, het vrouwelijke element en men liet mij zien dat in Quetta een mooie grote tempel met torens werd gebouwd, het mannelijke

element. Beide grote tempels werden door lichtbanen verbonden langsheen de fysieke weg die hen in de materiële wereld verbond. Die twee Licht constructies waren wel groter dan de steden zelf.

Ik realiseerde me plots dat we eigenlijk een "Groot Paleis" of "Taj-Mahal" aan het scheppen waren. Ik vroeg ernaar en het antwoord luidde : *"ja, meisje, dit wordt de "5de grote Lichtbasis". Je wist dat het in deze streken zou zijn en nu we hier toch zijn met jullie allen gaan we die samen scheppen. Het is nog niet gedaan."*

Vandaar vertrokken we naar Jalalabad in Afghanistan. Daar werden de groepen weer gesplitst en een deel vertrok naar Pesjavar in Pakistan met Aaron. Ook hier zijn beide steden niet ver van elkaar en verbonden door een handelsroute. Ook hier werd een vrouwelijk paleis gebouwd en een mannelijk. Maar omgekeerd. Het vrouwelijke paleis met zijn mooie koepels was in Pesjavar waar het team met Aaron aan werkte en in Jalalabad werd het mannelijke paleis met torens gebouwd met het team van Luova waar ik ook bij hoorde.

Van daar zijn we met zijn allen naar Waziristan regio in Pakistan geweest en hebben daar samen een immens groots Lichtanker geplaatst.

Dan werden we weer in twee teams verdeeld :

- Eentje dat naar Mazar-I-Sharif ging om een mannelijke tempel te bouwen
- Eentje dat naar Herat ging om een vrouwelijke tempel te bouwen.

De handelsroute tussen beide steden werd ook hier met lichtbanen verbonden.

Dan hebben de Aartsengelen ons geholpen om alle handelswegen tussen Kabul – Kandahar – Herat – Mazar-I-Sharif met lichtflitsen te verbinden.

Het 5de grote Paleis of "Taj-Mahal" was afgewerkt.

Ik dacht dat het gedaan was, maar neen. Ze lieten me nog iets zien, iets dat de Hemelsen misschien alleen hebben geschapen want ik heb er ons niet zien aan meewerken.

Ze lieten me een immense hoge muur van goud licht zien die vanaf de zee langs de grens van Pakistan met India liep, naar boven langs Kashmir, een deel over China, zo buigend naar links -Kirgistan en vandaar naar beneden komend langs Turkmenistan, over een deel van Iran tot aan de grens met Pakistan aan de Golf van Oman. Afghanistan lag in die grote, gouden lichtcirkel. *{Wiv : als u er geen landkaart bijneemt dan gaat u er niets van begrijpen}*.

Het was volbracht. Ik voelde een sluier komen over mijn ziele-ogen maar ik wilde niet inslapen, ik wilde verder kijken. Het mocht niet zijn. De sluier viel en ik was weg voor een hele tijd in diepe meditatie. Ik vermoed dat gans die operatie, dus het werkelijke werk tussen de 35 à 45min heeft geduurd. Er zijn er die dan wakker geworden zijn en anderen hebben nog andere dingen gedaan die voor hen persoonlijk bedoeld waren.

Einde.

**MEZZA VERDE GROEP.**

<http://www.mezzaverde.com>

Voor de definities van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.