

Uw grote "ik" aan het kruis nagelen.

Sessie nr 8 van 21 juli 2022 – origineel Nederlands

Plaats : Mezzaverde in België

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : **Christus Michael – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nabadon – gekend als Jeshua Ben Joseph of Jezus van Nazareth tijdens zijn leven als mens op aarde.**

Nota Wivine : ik was naar iets op zoek. Er gebeuren zoveel dingen tijdens onze groepsmeditaties, en dan zoek ik naar bevestigingen in de materiële wereld. Of liever gezegd : hoe vertaald zich in de materiële wereld wat de Geestelijke Wereld ons verteld in onze sessies en wat we doen individueel en tijdens onze groepsmeditaties. Welke impact heeft het op wereldvlak. Zo kwam ik toevallig op een artikel van een Christelijke vereniging die op basis van Bijbel fragmenten het volgende verklaarde op de vraag: *Hoe kan men God leren kennen?*

Hun tekst :

"Allereerst moeten we absoluut begrijpen dat de mens uit zichzelf hiertoe niet in staat is vanwege zijn erfzonde. De Schrift openbaart ons dat we zondaars zijn, daarom niet heilig genoeg om gemeenschap met God te hebben. De Schrift voegt eraan toe dat het gevolg van onze erfzonde de zielsdood is en dat we de eeuwige vernietiging tegemoet gaan als we Gods belofte van onze zielsredding dankzij het "offer van Jezus aan het kruis" niet aanvaarden.

Ik ben katholiek opgevoed, maar ben nooit een Bijbelkenner geweest, noch een grote kerkganger. Ik was eerder een individuele zoeker die zijn neus overal instak als een speurhond vanaf het moment dat ik oud genoeg was om die sociale en klerikale druk van mij af te gooien.

Toen ik dat las, kreeg ik kou. Ongelovig dat zoiets nog werd verteld en geloofd. Wat mij het meest stoorde, en altijd heeft gestoord, dat is dat Jezus zich voor onze zonden heeft opgeofferd aan het kruis. De fysieke kruisdood heeft aanvaard om ons, geboren zondaars, het eeuwige zielenleven te bezorgen. En op de koop toe met de zegen van God, onze en zijn liefhebbende Vader.

Ik heb dat meer dan een week herkauwd. Nu mocht er toch eens een uitleg gegeven worden aan die kruisdood. Gelijk de welke, als het maar dat niet is.

Jezus : Ieder van jullie verlangt naar omgang met andere mensen. De mens is een sociaal wezen en houdt ervan om gekend te zijn, aanzien te krijgen, gewaardeerd te worden en belangrijk te zijn voor anderen.

Jullie willen allemaal De Schepper kennen, de Geestelijke wereld, hun stemmen horen tot zelfs een glimp van hen zien. Een spreker te worden van God en de Geestelijke Wereld, hun wijze boodschappen over te brengen.

Velen denken de geestelijke top te bereiken als ze dat in meer of mindere mate zouden kunnen.

Spijtig genoeg voor hen die in die illusie leven is niets minder waar. Het echte geestelijke doel van het mensenleven gaat veel verder en loopt niet noodzakelijk langs dit pad die voor velen een doodlopende weg wordt. Als dat waar zou zijn, dan is dat een ramp voor de geestelijke vooruitgang van uw mensheid.

Dit komt spijtig genoeg voort uit onwetendheid, uw opvoeding, de sociale druk om u heen en bovenal van uw eigen ambities. Het verlangen naar status, prestige, succes en zelfs het verwerven van macht. Men vindt het terug in alle takken van het sociale- en bedrijfsleven.

Een sporter wordt evenzeer gedreven door zijn omgeving en eigen ambities om de "top" te bereiken als een mens in het bedrijfsleven, in wetenschappelijk onderzoek of in een maatschappelijk beroep. Het doet zich zelfs in "crescendo" voor bij hen die het '*spirituele pad*' bewandelen. Gelijk wat u daaronder verstaat.

Al deze behoeften sporen het persoonlijk "ego" aan om de sociale ladder op te klimmen in gelijk welk domein, werelds of spiritueel. In het beste geval op een rechtschapen manier, in het slechtste geval op een perverse manier.

Naargelang jullie vorderen in het leven ondervinden jullie tegenslagen. Dat kunnen financiële problemen zijn, het verlies van geliefde personen tot gezondheids- en psychische problemen.

Dan gaan jullie naar de zin van het leven zoeken. Is er een God?

Ja, zegt de immense variëteit aan georganiseerde Godsdiensten, maar dan moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kom binnen bij ons en we zullen u opnemen in onze geloofskring en u alles uitleggen. Stapt u eruit, dan bent u een outcast en een verloren schaap.

Wat als die voorwaarden u niet aanstaan? Wat als al die verschillende godsdiensten die spreken over een Schepper elkaar tegenspreken, in zoverre dat ze er ruzie over maken tot oorlog gaan voeren tegen elkaar?

Daarbovenop hebben ze allen hun Heilig Boek dat rechtstreeks het woord van God verkondigt waar u nooit mag aan twijfelen.

Wat als u van binnen voelt dat er dingen in staan die verkeerd aanvoelen? Gaat u weggelopen van het geloof in het bestaan van een God? Of gaat u blijven zoeken? Hoe gaat u zoeken? Keert u zich tot Wijze Mensen of mensen die boodschappen overdragen waarvan u vindt dat ze "Waarheid" verkondigen?

Gaat u God blijven zoeken buiten uzelf? Bij andere mensen? Omdat u ervan overtuigd bent dat God niet met u rechtstreeks contact kan nemen? Of omdat u denkt dat u niet goed genoeg bent om oog in oog met God te staan? Omdat u bang bent dat Hij u, Oh zondaar, zal veroordelen en straffen?

Mijn kinderen, Ik heb nooit zoiets tijdens mijn mensenleven verkondigd aan mijn volgelingen en dat waren er honderden. Ze kwamen van overal.

Wat ik wel heb verkondigd 2.000 jaar geleden, en daardoor werd ik een gevaar voor het destijds bestaande, corrupte, priesterschap, is dat *De Schepper* van al wat leeft bestaat, dat Hij een Goede, liefhebbende,

begripvolle Vader is en dat vanaf nu iedere mens van jongs af aan een Fragment, een Vonk van Hem ontvangt op jonge leeftijd.

Iets wat voor mijn komst veel moeilijker was om te verkrijgen en dat had gevolgen op de geestelijke ontwikkeling van de mensheid als geheel. De mens was toen veel afhankelijker van het priesterschap. Een priesterschap dat zich al tien duizenden jaren overal ter wereld goed gevestigd had ; aanzien, rijkdom en macht bezat.

Naarmate dat de echte Hoge Priesters, die als tussenpersoon werkten tussen de mensen en de Hogere Geestelijke Ordes, de ene na de andere verdwenen op alle continenten, kwam het bedrog van het priesterschap als georganiseerde macht in voege en bleven ze aandringen dat de mensen nodig had, om te bemiddelen als tussenpersonen tussen de mens en God.

De mensen moesten offers brengen op het altaar van hun tempels of kerken, geld of goederen geven, boete doen als ze gezondigd hadden voor het heil van hun eeuwig zielenleven. Het ging zelfs zo ver dat de mensen letterlijk de priesters betaalden om het werk van de verheffing van hun ziel in hun plaats te doen.

Er werd van de mensen niets anders verwacht dan zich aan de regels te houden, het verkondigde geloof nooit in vraag te stellen, offers te brengen en te betalen voor hun bemiddelingsdiensten.

Dit Fragment van de Schepper dat leeft in ieders hart, heeft al de eigenschappen van God, staat in constante communicatie met de Bron van waar het komt. Het is uw persoonlijke Bron van Goddelijke Wijsheid en Waarheid.

Zodra u dit aanvaardt en u naar binnen richt om met deze inwonende Goddelijke Vonk te communiceren voor uw levensproblemen en drang naar Wijsheid, zult u God persoonlijk leren kennen.

U zult een God ontdekken die van u houdt, die u nooit veroordeelt, die u begrijpt en u door uw moeilijkheden doorheen helpt. Het enige wat Hij van u verlangt is dat u uw hand in de zijne plaatst in volle vertrouwen en ze nooit meer weg haalt.

Alle mensen behoren tot Gods Schepping, geen een wordt door Hem als minderwaardig beschouwt. Alle zielen beginnen klein en krijgen duizend en één kansen om te groeien. Van het ogenblik dat u God wilt kennen, en u zich naar binnen richt, dan kent God u. Dan bent u een kind van God.

Ieder mens heeft zijn kruis te dragen in het leven.



Ieder mens krijgt zijn moeilijkheden om zijn zielsgroei te bevorderen. De mens die zijn lasten draagt tot op het einde, hand in hand met God in zijn hart, heeft dan nog maar één stap te zetten om zielsglorie te bereiken al op aarde.

Als al de verleidingen van de wereld één voor één weggekijnd zullen zijn, uw tientallen kleine ego-trekjes overwonnen zijn, dan komt het moment waar u :

Uw grootse "IK" volledig aan uw Kruis zult nagelen.

Pas dan zal uw ziel volledig klaar zijn om te versmelten met haar inwonende Goddelijke Vonk. Pas dan zal uw ziel die grootse geestelijke hoogtes bereiken die God al hier en nu voor u heeft voorzien. Pas dan zult

u een ware weldaad zijn voor de hele mensheid. Pas dan zult u grotere mirakelen verwezenlijken dan ik ooit op aarde heb verwezenlijkt.



Dat is de oeroude geestelijke betekenis van het "symbool van het kruis". Een mens die zijn "eigen wil" vrijwillig aan het kruis nagelt.

Dank u, mijn lieve kinderen. Ik sta u allen bij in uw zoektocht naar geestelijke waarheid en groei. Mijn rol en hulp is u tot De Vader in het Paradijs te brengen, uw rol is om daar vrijwillig, als individu, zelf naartoe te werken.

Dat is uw verantwoordelijkheid, en enkel de uwe. Een ander kan dat niet in uw plaats doen. Bijgevolg kan een ander het u ook niet verkopen of geven en dus ook niet afnemen.

Wat u zelf hebt bereikt door uw eigen werk en moeite, blijft **onafscheidelijk** van u.

Begin eraan en weet:

- Dat het nooit te laat is;
- Ook al bent u de grootste zondaar van de wereld. Geen ziel zal verloren gaan die ontstaan is op **Urantia, de planeet van mijn menselijk leven.**

Einde.

(Nota Wivine : het symbolisme van het Christelijk kruis dook voor het eerst op in de 4^{de} eeuw na Chr. toen de Romeinse Keizer Constantijn zijn staatsgodsdienst samenstelde die

hij de Christelijke Godsdienst noemde. Het kwam absoluut niet van de vroege volgelingen van Jezus leer die zichzelf ook niet christenen noemden en die Jezus op het kruis nooit hebben afgebeeld. Dat idee kwam volgens mij van de tegenpartij.)

MEZZA VERDE GROEP.

<http://www.mezzaverde.com>

Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.